





Kunstenares Shunyam en haar nieuwe creatie:



Berner sennenpup Lotti

Kunstenares Shunyam werd beroemd door het hartveroverende figuurtje Arthur, het varkentje uit haar geïllustreerde kinderboekenserie. Wraf! sprak met haar over haar nieuwste creatie: de berner-sennenpup Lotti, die de hoofdrol speelt in haar kersverse kinderboek. TEKST IRIS HANNEMA | FOTOGRAFIE ANS OTSEN



De jack russell van prins Charles

Shunyam heeft ook eens een hond van prins Charles geschilderd. "Hij had twee jack russells, waarvan er een in een konijnenhol was verdwenen. Ze hebben hem nooit meer teruggevonden. Toen ik las dat de prins daar helemaal kapot van was, heb ik van die hond een schilderij gemaakt en het naar Engeland gebracht. Ja, op de thee geweest op Windsor Castle, dat was helemaal geweldig!"



 In haar atelier in een oude school in Enkhuizen staan, liggen en hangen overal vrolijke schilderijen, getekende kaarten, beschilderde glazen en serviezen. Onmiskenbaar allemaal de signatuur van Shunyam, een van de populairste kunstenaressen van Nederland. Een creatieve duizendpoot met contacten over de hele wereld. Zij maakte schilderijen voor de meest uiteenlopende opdrachtgevers zoals Nasa, de Holland-Amerika Lijn, Start Uitzendbureau, KPN, ABN AMRO, Joop van den Ende, Unicef en Flying Doctors. Arthur het varken*, haar zelfverzonnen figuurtje uit haar vier kinderboekjes, prijkt op kalenders, handdoeken, T-shirts, boxershorts en sokken.

HOEZO SHUNYAM?

"Dat is het eerste wat mensen altijd aan mij vragen. Ze denken dat ik een klein, schattig Chineesje ben. En dan zien ze een groot, blond gevaarte uit Noord Holland."

Shunyam is geboren als Edith Margu rite Louise van Steveninck. Dertig jaar geleden zat ze bij de Indiase goeroe Bhagwan (nu Osho) en daar nam ze de naam Shunyam aan. Het betekent: leeg van de wereld, vol van creatieve energie. En een bijzondere energie heeft ze; het spat van haar werk af. "Ik wil graag dat mensen die naar mijn schilderijen kijken,

het kind in zichzelf weer ontdekken. Als ik iemand even de shit van de wereld kan laten vergeten, ben ik geslaagd." Maar Shunyam heeft niet altijd die kleurige, eenvoudig gelijnde stijl gehad. Na verschillende kunstacademies kwam ze tot de conclusie dat ze wilde schilderen wat ze zelf mooi vond en niet wat er van haar verwacht werd. Ze gooide alles overboord wat ze had geleerd en vond haar eigen signatuur. Sindsdien werden haar schilderijen achter elkaar verkocht en is zij bekend geworden in zowel binnen- als buitenland.

PUP LOTTI

Het nieuwe kinderboek van Shunyam gaat over een nest berner-sennenpuppy's in de Alpen. De hondjes krijgen allemaal een baasje en pup Lotti een spannend avontuur. "Bernersennenhonden zijn niet per se mijn favoriet. Ik houd van elke hond. Het boekje is geinspireerd op de bernersennenpuppy's van een vriendin op Terschelling. Zij dacht dat haar zwangere hond zo'n vier pups zou krijgen. Op een gegeven moment, terwijl haar hond aan het werpen was, belde ze me op: er bleven maar pups geboren worden. Uiteindelijk had ze er tien! Ik ben er vaak geweest om haar te helpen met het voeden van de kleintjes, flesjes geven en zo. Ik was totaal in de ban van die schatjes. Ze waren beeldig!"





Oma Beatrix leest Amalia en Alexia voor

Ook koningin Beatrix is fan van Shunyams kinderboekjes. Zij kwam in het bezit van het boekje *Lotti* en stuurde Shunyam een briefje: dat ze het boekje heel leuk vond om aan haar kleinkinderen voor te lezen.



◀ Daar moest ik iets mee doen. Zelf wilde ik er best wel een, maar dat duldde mijn rode kater niet. Het is een wilde kat, komen aanlopen uit het bos en nooit meer vertrokken. Hij slaat elke hond de tuin uit. Maar als hij er ooit niet meer is, neem ik meteen weer een hond.”

DUTCHY PUPPY

Shunyam heeft zelf heel veel met honden.

“Mijn hele jeugd heb ik opgetrokken met onze hond Duke. Ik wilde geen vriendjes en vriendinnetjes, Duke was mijn vriend. Hij is twintig jaar geworden. Heel grappig, maar honden hebben ook iets met mij. Ze komen altijd naar mij toe en dan praat ik met ze. Nooit meteen met hun baas, beetje lullig eigenlijk, haha.”

Shunyam gaat vaak naar India en ziet daar veel zwerfhondjes onder erbarmelijke omstandigheden. “Mijn oudste dochter en ik wilden al jaren iets aan dat vreselijke hondenleed doen. En toen was daar Dutchypuppy. Fantastisch wat Bridget Maasland doet! Ik heb een mailtje gestuurd: als ik wat voor jullie kan doen, bel me. Ze vroegen me meteen om T-shirts te ontwerpen, samen met een hele kinderlijn. Dat vind ik enig om te doen. Ik heb ook het karakter Dutchy verzonnen en ben bezig met een boekje. Die pup helpt alle honden over de hele wereld die het moeilijk hebben. Ja, weer een kinderboekje. Maar wie weet ga ik binnenkort een boek voor volwassenen maken. Zou leuk zijn!”

Meer weten over kunstenaars Shunyam? Surf naar www.shunyam.nl.

EEN ORIGINELE SHUNYAM AAN DE MUUR

Het moois dat kunstenaars Shunyam maakt is enorm populair. Niet zo gek, als je bedenkt dat haar vrolijke kunst kinderen en volwassenen raakt. Wraff-lezers kunnen nu deze originele zeefdruk van Shunyam met korting bestellen. De normale prijs is €195, Wraff-lezers €115 betalen inclusief verzendkosten. Zin gekregen? Surf naar www.shunyam.nl en neem contact op met Shunyam. Vergeet vooral niet te vermelden dat je Wraff-lezer bent en dat het gaat om de Wraff-zeefdruk.

KORTING!

